

Αυτό το άρθρο είναι αφιερωμένο στον Αλέξανδρο, πρώην δάσκαλο και φίλο μου. Ο Αλέξανδρος, χαριτωμένος και καυστικός, γλυκός και πικρός, πραγματιστής και οραματιστής, ένας άνθρωπος με όμορφες ιδιότητες έχει πολλά να πει και για αυτό, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει τι λέει, καλό είναι να τον ρωτήσει.

Το θέμα που είναι να αναπτύξω σήμερα είναι τα ραντεβού γνωριμιών, ή οι ερωτικές γνωριμίες ή στα Αγγλικά το dating. Δεν θα ήθελα να πάρω το μέρος των αντρών ή των γυναικών, αλλά θα μιλήσω από τη δική μου, την αντρική σκοπιά για το πώς δηλαδή βλέπω εγώ το θέμα. Οι άντρες γραφόμαστε σε ιστοσελίδες γνωριμιών όπως το [www.pof.com](http://www.pof.com) , [www.okcupid.com](http://www.okcupid.com)

, και το

[www.tinder.com](http://www.tinder.com)

και στέλνουμε πληθώρα μηνυμάτων σε πάρα πολλές γυναίκες. Το ποσοστό απάντησης σε αυτά τα μηνύματα είναι κατά μέσο όρο περίπου 5%, ενώ από αυτές τις απαντήσεις ένα μικρό ποσοστό θα έχει κάποιο ραντεβού, και από αυτά τα ραντεβού είναι άλλο πιο μικρό ποσοστό θα καταλήξει σε σεξουαλική συνεύρεση.

Οι γυναίκες γράφονται και αυτές σε ιστοσελίδες γνωριμιών όμως έχουν τον αντίθετο ρόλο, καθώς δέχονται μηνύματα από ένα μεγάλο αριθμό αντρών και είναι αυτές που διαλέγουν το ταίρι τους, ακόμη και αν η εμφάνισή τους δεν είναι τόσο ωραία και θελκτική, και παρ' όλα αυτά έχουν μια πληθώρα μηνυμάτων από άντρες και μάλιστα από κάποιους που μπορεί να δείχνουν πολύ πιο εμφανίσιμοι απ' ό,τι αυτές! Αυτό το φαινόμενο λοιπόν το ονομάζω «σεξουαλική υπεραξία της γυναίκας», ή «φαινόμενο του μαγικού αιδοίου». Η σεξουαλική υπεραξία της γυναίκας καθορίζει την δυναμική της σεξουαλικότητας μεταξύ του άντρα και της γυναίκας.

Ως συμπέρασμα των όσων ανέφερα ως τώρα, σε αυτό το σημείο μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω για τον γάμο. Ο γάμος σήμερα δεν δουλεύει, είναι καθαρά ένα οικονομικό συμβόλαιο μεταξύ του άντρα και της γυναίκας για το ποιος θα πρέπει να παρέχει τι και πώς. Επικρατεί λοιπόν συνειδησιακά ότι οι άντρες προβλέπεται να είναι οι πάροχοι των γυναικών και ότι οι γυναίκες θα πρέπει να βρίσκονται στο σπίτι ή και να δουλεύουνε. Αλλά ο ρόλος της γυναίκας ως αυτός του παρόχου, δεν είναι κάτι που προβλέπεται από την γενικώς παγιωμένη αντίληψη του κοινωνικού γίγνεσθαι. Οι άντρες, μην έχοντας και τόσο τη φήμη του αγίου, ευελπιστούμε ότι οι γυναίκες θα είναι στο σπίτι, θα πλένουν και θα μας παρέχουν σεξ, όποτε επιθυμούμε εμείς. Αυτό δείχνει ότι πολύ απλά δεν γνωρίζουμε την φύση των γυναικών, καθώς η φύση των γυναικών είναι ένας συναισθηματικός κύκλος που ανοίγει και κλείνει και έχει ημερομηνία λήξης. Προσωπικά, έχω βγει με αρκετές γυναίκες στην ζωή μου και το έχω καταλάβει αυτό, στη γυναίκα κάποτε θα περάσει η σεξουαλική επιθυμία και τότε

θα πρέπει να είσαι έτοιμος να βρεις άλλη, αν δεν το έχεις προνοήσει από πριν, αυτό βέβαια μπορεί να συμβεί και στον άντρα αλλά ο κανόνας είναι κανόνας.

Γεγονός επίσης αποτελεί ότι τα διαζύγια είναι πάρα πολύ αυξημένα στις μέρες μας και δεν συμφέρει καν κάποιος να παντρευτεί σήμερα, εκτός βέβαια κι αν έχει κάποιο οικονομικό συμφέρον από αυτό, έτσι το βλέπω εγώ πάντως και ίσως, αν ήμουν στο 1800, μπορεί και να ήμουν ένας καλλιτέχνης εργένης, αλλά εγώ μιλάω για το τώρα, γιατί το τώρα έχει μεγαλύτερη σημασία. Έτσι, καταλήγω λοιπόν πως και τα δυο φύλα είναι διεφθαρμένα, αλλά ο λόγος μου σε αυτό εδώ το κείμενο είναι από την δική μου, την αντρική σκοπιά.

*Διόνυσος Σεληνιακός*