

Αυτή την στιγμή διαπραγματεύεσαι την ψυχή σου και την ανθρώπινη ταυτότητά σου!!!
Σκέψου το!!!

Κουβαλάς πολλά πάθη και ενοχές για το τίποτα!!!

Χρόνια τώρα προσπαθώ να βρω μια κάποια γιατρεία για τα “καθημερινά ευτράπελα” των ανθρώπων, και δεν εννοώ γιατρεία με “ψυχιάτρους” και “ψυχοφάρμακα”!!!

Γελάω με το Ανθρώπινο Είδος όταν παρακολουθώ τα “καραγκιοζιλίκια” που συμβαίνουν στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα!!!

Το υποσυνείδητο έχει φέρει “τα πάνω κάτω” στην καθημερινότητα των Ανθρώπων!!!

Το θεωρώ “υπαρξιακό ατόπημα” και “μεγάλη υποκρισία” όταν οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι “νοιώθουν υπέροχα” και “είναι μια χαρά”!!!

Θα πρέπει να ζήσεις με τον Εαυτό σου!!! Νομίζω ότι για την δικιά σου περίπτωση δεν υπάρχει χειρότερη Τιμωρία!!!

Δεν θέλεις να αγαπήσεις τον εαυτό σου, γι' αυτό και δεν αγαπάς τους άλλους, απλά προσποιείσαι!!! Τι κρίμα!!!

Ο κάθε ένας με την συνείδησή του!!!

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες “αιμορραγούν”, αλλά δεν θέλουν να αλλάξουν!!!

Υπολογίζεις κάθε σου κίνηση!!! Τι Ανθρώπινη Έπαρση!!!

Όλα είναι νοθευμένα!!! Τα προϊόντα, η πολιτική, τα συναισθήματα και τα όνειρα ζωής!!!

Τα άτομα που δεσπόζουν πάνω στην καθημερινή μας ζωή, είναι ανήθικα, νευρωτικά, ευνουχισμένα, αμόρφωτα και αρπακτικά!!!

Κάποιες Δυνάμεις θέλουν τους Ανθρώπους Φοβισμένους και Υποταγμένους!!!

Απέχω από την καθημερινότητά σας!!!

Στην σημερινή εποχή της Παγκοσμιοποίησης τίποτα δεν είναι ουσιαστικό!!!

Δέκα χάπια την ημέρα και κάμποσα λεφτά στην άκρη!!!

Τελικά θα πούμε όλη την Αλήθεια;;;

Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο προσγειώνομαι περισσότερο στην καθημερινή θλιβερή και απρόσωπη πραγματικότητα!!!

Η ζωή μου θέλω να είναι σαν μια νουβέλα, απρόβλεπτη!!!

Η ζωή σας είναι να βγάξετε πολλά λεφτά, και μετά;;;

Παλεύω για την Αλήθεια και για την Δικαιοσύνη, η Απόλυτη Τρέλα!!!

Όλα σήμερα είναι προς πώληση!!!

Φίλε γιατί με κοροϊδεύεις και θέλεις το κακό μου;;; Τι σου έκανα;;;

Οι κρατικές υπηρεσίες ασφάλειας προστατεύουν τους προνομιούχους από τους μη προνομιούχους!!!

Σε παρακαλώ αγόρασε στο παιδί ένα i-phone για να μας αφήσεις ήσυχους επιτέλους!!!

Πού βρίσκεις την διάθεση και την έμπνευση για κουτσομπολιά;;;

Οι θεοί οργίζονται με τους θνητούς που θέλουν να αλλάξουν το πεπρωμένο των ανθρώπων προς το καλύτερο!!!

Αυτά είναι δικά μου λεφτά!!! Με πιάνεις;;;

Θα συνεχίσουμε έτσι;;; Εσύ τι λες;;; Το αντέχουμε;;;